

Utilize Your Abilities Properly

Igros Kodesh Vol. 10 pp 236-39

LETTER # 15: SUNDAY EVENING, 24 ADAR II - MARCH 27

ג'ר

By the grace of G-d
18 Teves, 5715
Brooklyn

ב"ה, י"ח טבת, תשט"ו
ברוקלין.

Blessings and Greetings!

ברכה ושלום!

In response to your letter from 26 Kislev—after a very long silence which is unacceptable even after evaluating your excuses; however, we do not protest the past, and you will surely rectify things for the future:

במענה על מכתבה מכ"ו כסלו -
לאחרי שתיקתה הכי ארפה - אשר
גם בהביא בחשבון הנמוקים על
זה שכותבת עדין אינה מתקבלת,
אבל אין צועקין על העבר, ובודאי
יתקן מכאן ולהבא,

[In regards to] what you write that you need to be careful about the manner of your writing, this only applies when writing diplomatically about things with merely external implications; therefore, the focus is on the presentation of the writing and the feigned honor. This is not so with matters associated with the heart's feelings, especially those associated with the destiny of young souls. They have yet to set out on

- ומה שכותבת שצריך להזהר
באפן הכתיבה כו' וכו', הרי במה
דברים אמורים כשכותבים ענינים
דיפלומטיים שאינם נוגעים אלא
מן השפה ולחוץ, ובמילא העקר
בזה יפי המליצה וכבוד המדמה,
מה שאין כן בדברים הקשורים
עם הרגש הלב ובפרט בענינים
השיכים לגורל נפשות הנער,

שעליהם עדין להתחיל דרכם

their path in life, and every detail [of their education] is therefore able to affect them for decades. Indeed, make-up and beauty products cover over the true circumstances and lead to degeneration, not improvement.

I was pleased by what you write that the situation has improved in some respects, primarily the deep connection of the youth group participants with the direction and customs of Chassidus. The necessity for *Kabolas Ol*, in the words of our *Nesi'im*, "preceding *Nishmah* with *Na'aseh*," is explained in many places, not just in Chassidus, but also in secular books on ethics. Nonetheless, it is certainly unnecessary to emphasize again that the intention is obviously not to torment oneself and to constantly break one's body and soul, rather only to prepare the path for promoting the spiritual over the corporeal, the true over the false, and automatically, true good (which is also good in physical life after all) over evil. However, "a person is born as a wild donkey," "forbidden lips drip honey," and "(only) her end is bitter as wormwood." [Therefore,] the start must be with action, even with *Kabolas Ol*, and the beginning of understanding that this is the path to good and truth is according to the depth of this action-focused start. Being that this is dependent on the soul and nature of every individual and based on time and place, it is also self-understood that it is impossible to establish an

בחיים, ובמילא כל פרט אפשר שישפיע על עשירות בשנים, הרי כחל ושרק וענינים של יפי חיצוני מכסים על אמתת המצב, והתוצאה מזה קלקול ולא תקון. -

נהניתי ממה שכותבת אשר נשתפר המצב בכמה פרטים, ובעקר ביחס הפנימי של המשתתפות בקבוצת הנערות להנהגת החסידות ורוחה, ובטח למותר להדגיש עוד הפעם, שאף שמבאר בכמה מקומות ולא רק בתורת החסידות אלא אפלו בספרי מוסר של אינם יהודים, על דבר ההכרח של קבלת על, ובלשון רבותינו ז"ל הקדמת נעשה לנשמע, פשיטא שאין הכונה בזה לסגופים ושבירת הנפש והגוף בתמידיות, אלא אך ורק להכשרת הדרך להגברת הצורה על החמר, האמת על השקר, ובדרך ממילא הטוב האמתי (שסוף סוף זהו גם פן הטוב בחיי העולם הזה) על הרע, אלא שכיון שאדם עיר פרא וילד ונפת תטפנה שפתי ורה (ורק) אחריתה מרה כלענה - צריכה להיות ההתחלה בעשייה ואפלו בדרך קבלת על, וככל שתהיה התחלה זו עמקה יותר תקדם ההבנה שזהו הדרך להטוב והאמת, ומובן גם כן שאי אפשר לקבוע מסמרות כמה

amount of time for how long the conduct of *Kabolas Ol* must continue.

In regards to what you write about yourself and the doubts you have about this: It is already explained in regard to similar matters that our portion is good and our lot beautiful. We were born in the generation preceding redemption, after so much light of the Torah, the Torah of Life, was revealed to us, especially Chassidus and most significantly Chabad Chassidus. It encapsulates the deepest ideas, even from the Torah's secrets, in letters and words which are understood by all, as long as they so desire.

In regard to the above, there is a well known saying of my esteemed father-in-law, the Rebbe of blessed memory, said in the name of his father, the Rebbe (Rashab), that the *Yetzer Hara* sometimes dons a silken garment to trick the person. The message is that anything which prevents a person from actual [Divine] service has its source in forces of evil. In our circumstance as well, the doubts and claims which completely prevent, or at least weaken, your actual [Divine] service surely do not stem from your true desire and *Yetzer Tov*. (In the Rebbe's terminology: There can be a *Frum Nefesh HaBehamis*, even

זמן תאריך הנהגה בדרך קבלת על
בימים ושעות כיון שזהו תלוי ברוחו
וטבעו של כל אחד ואחת בתנאי
המקום והזמן כו' וכו'.

בהנוגע למה שכותבת אודות עצמה
והספקות שיש לה בזה, הרי כבר
נתבאר בענינים דומים לזה, אשר
טוב חלקנו ויפה גורלנו, שנולדנו
בדור דעקבתא דמשיחא, לאחרי
שגלו לנו כל כך אור בתורתנו תורת
חיים, ובפרט בתורת החסידות,
ובפרטי פרטית בתורת חסידות
חב"ד, שהלבישה הענינים העמקים
ביותר, אפלו מסודות התורה,
באותיות ובדבורים המובנים לכל
אחד ואחד, אם רק יש לו הרצון לזה.

ובהנוגע להנ"ל, הנה ידוע פתגם
כבוד קדשת מורי וחמי אדמו"ר
זצוקלה"ה נבג"מ זי"ע בשם אביו
כבוד קדשת אדמו"ר (מהורש"ב),
אשר היצר הרע לפעמים מתלבש
באצטלא של משי בכדי לרמות
את האדם, והבחינה בזה הוא שכל
דבר המונע מעבודה בפעל מקורו
הוא מהלעמת זה, וגם בנדון ידידה,
הספקות והטענות שמונעים לגמרי
או על כל פנים מחלישים עבודתה
בפעל, בודאי אינם באים מהרצון
ומיצר הטוב (ובלשון הרב עס
קען זיין א פרוימער נפש הבהמית
ווער רעדט נאך א חסידישער נפש
הבהמית, עד אשר לפעמים מתעורר
חשק גדול ללמוד חסידות או

a *Chassidische Nefesh HaBehamis*, to the extent that he can sometimes inspire a great desire to learn Chassidus or to thoroughly contemplate an idea of Chassidus. In truth, these are only the conspiracies of the *Yetzer [Hara]* and the *Nefesh HaBehamis's* plots to prevent one from serving [Hashem], as anything which prevents this is surely only the *Nefesh Habehamis's* plots.)

In regard to your question that you desire to affect others, etc., and in your opinion, you lack the necessary knowledge and understanding: Even if this were true, in this generation in particular and in every generation in general, even if one is unable to give one hundred percent, they must give whatever possible and *Daven* to Hashem that they will utilize their full potential to add here and there. This is not a reason to stop influencing, especially given the situation in the Holy Land where the open war of secularism against Jewish tradition increases and strengthens, and there is no permission at all for anyone capable to desert. If it is not currently within your capabilities to be the chief officer or an important officer, it is incumbent upon you to fulfill the mission given to you to the best of your ability. And just as with physical war, this itself prepares you to elevate in rank, as we can clearly and publicly observe, no proof necessary. If you merely desire to utilize the talents and knowledge which you currently possess to their fullest potential

להתבונן היטב באיזה השכלה שבחסידות, ובאמת הנה זהו רק עצת היצר ומתחבולות נפש הבהמית למנוע מעבודה, שכל מניעה שתהיה לזה הוא רק מתחבולות של נפש הבהמית).

בהנוגע להשאלה שיש לה רצון להשפיע וכו' ולפי דעתה אין לה ידיעות והשכלה מספיקה כדי הצורך. הרי אפלו אם תמצי לומר שכן הוא, הנה בדורנו זה בפרט ובכלל בכל הדורות אף אם אין היכלת לתת את כל המאה אחוז צריך לתת את האפשרי, ולהתפלל להשם יתברך שינצל כל היכלת להוסיף כהנה וכהנה, אבל אין זה טעם להפסיק ההשפעה, ובפרט לפי המצב בארץ הקדש תבנה ותכונן אשר גלי הכפירה המלחמה נגד המסרת הולכת וחזקה ואין רשות כלל וכלל לסוג מן המערכה לכל מי שיש בידו לעשות מה בזה, ואם לעת עתה אין ביכלתו להיות מפקד ראשי או מפקד חשוב, עליו למלא את תפקידו המוטל עליו ככל יכלתו, וכמו במלחמה גשמית - זה עצמו מכשירו לעלות מדרגה לדרגה, וכמו שרואים במוחש והמפרסמות אין צריכים ראיה, ואם רק תרצה לנצל את כשרונותיה וידיעותיה

and with good intentions, you can be certain that you will soon see the fruits, not just with saving one soul which is also an entire world, but many, many souls, etc. As I wrote to you in my previous letter, Hashem performed all of the good things in their proper place and time and in your surroundings. Being that you merited to be part of the congregation of *Anash* and Chabad, this is where you can satisfy your soul by completing the task assigned to you by Heavenly *Hashgacha Pratis* which brought you to a certain place at a certain time. Everyone knows that the Creator of the world is the ultimate good; therefore, it is obvious that when He assigns a specific task to a certain individual, He gives them the abilities to complete it. If only you would utilize your capabilities to the fullest extent...

[In regards to] what you write about your gatherings for young-women: As experience has shown here and elsewhere, when you involve the young women in your work by having them give a speech or something similar, this inspires more excitement and much interest from their friends.

In regards to the shows which you arrange every so often: In general, the matter is very appropriate. Nonetheless, you must be careful with issues that others overlook de-

שיש לה עתה ככל יכלתה ובכוון הטוב מבטחני שתראה הפרות בזמן קרוב ולא רק בהצלת וקיום נפש אחת שגם זה הוא עולם מלא אלא כמה וכמה נפשות וכו', וכמו שכתבתי במכתבי הקודם את הכל עשה (השם יתברך) יפה בעתו ובמקומו ובסביבה שלו, וכיון שזכתה שהיא מעדת אנ"ש וחב"ד, זהו המקום בו יכולה לקבל ספוק נפשה על ידי מלוי תפקידה המוטל עליה על ידי ההשגחה הפרטית העליונה שהביאתה למקום פלוני ובזמן פלוני ובכל בני אדם יודעים אשר בורא העולם הוא תכלית הטוב, שלכן פשוט אשר כשמיטל תפקיד מיוחד על האדם נותן לו קדם לזה היכלת האפשריות למלא התפקיד, והלואי שתנצל את היכלת ואפשריות שלה בכל המאה אחוז...

במה שכותבת אודות התועדות דהבנות, הרי כפי שהראה הנסיון כאן ובכמה מקומות, כשממשיכים את הבנות עצמן בהעבודה על ידי שירציאו הן עצמן וכיוצא בזה, מעורר זה מרץ גדול יותר אצל החברות והתענינות מרבה.

בהנוגע להצגות שעורכות מזמן לזמן, בכלל נכון הדבר במאד מאד, אלא שיש להשמר מהענינים שדשים אותם בעקב אף שהם אסורי תורה, וכמו לא יהיה כלי

spite being prohibited by Torah, for example, for a woman not to wear a man's garment, issues of singing in public, the mixing of genders, and similar.

In connection with the upcoming tenth of Shvat, it is worthwhile to suggest to the girls, at least to the older ones, that each write an essay about a certain aspect of the service of my esteemed father-in-law, the Rebbe of blessed memory, may his memory guard us for life. [This can be] his talks, etc.

With blessings for you to increase your participation in educating girls according to the desire of our holy Rebbeim and *Nesi'im*, and may you see proper reward for your efforts and much *nachas* from your children, may they live; I await good news in all of the above.

With blessings for promptness in all of the above.

גָּבַר עַל אִשָּׁה וְגוֹמַר, עֲנִינִים שֶׁל זְמַרָה בְּרַבִּים עֲנִינֵי תַעְרוּבוֹת וְכִיּוֹצֵא בָּזֶה.

בְּקֶשֶׁר עִם יוֹם הָעֵשִׂירִי בְּשִׁבְט הַבָּא, עֲנִין הִיא שְׁתַּצִּיעַ לְהַנְעִרוֹת וְעַל כָּל פְּנִים לְהַקְשִׁישׁוֹת שֶׁבִּהֵן שֶׁכָּל אַחַת תִּכְתּוֹב מִסָּה הַנוֹגֵעַ בְּאִיזֵה מִקְצוֹעַ שֶׁל עֲבוֹדַת כְּבוֹד קִדְשֵׁי מוֹרֵי וְחַמֵּי אֲדַמוּ"ר זְכוּקֵלֵלָהּ נִבְגַ"מ זי"ע שִׁיחֻתֵּיו כו' וכו'.

בְּבִרְכָה שֶׁתִּגְדִּיל הַשְּׁתַּתְּפוּתָהּ בְּחֻנּוּךְ הַצְּעִירוֹת מִתַּאִים לְרַצּוֹן רַבּוֹתֵינוּ נְשִׂאֵנוּ הַקְּדוּשִׁים, וְתִרְאֶה שְׂכָר טוֹב בְּעַמְלָה וְרַב נַחַת בִּילִידֶיהָ שִׁיחֵיו, וְאַחֲכָה לְבִשּׁוּרוֹת טוֹבוֹת בְּכָל הַנ"ל.

בְּבִרְכָה לְהַקְדֵם בְּכָל הַנ"ל.

My personal takeaway _____
